



Het is wat het is

Het is onzin, zegt het verstand

Het is wat het is, zegt de liefde

Het is ongeluk, zegt de berekening

Het is alleen maar verdriet, zegt de angst

Het is uitzichtloos, zegt het inzicht

Het is wat het is, zegt de liefde

Het is belachelijk, zegt de trots

Het is lichtzinnigheid, zegt de voorzichtigheid

Het is onmogelijk, zegt de ervaring

Het is wat het is, zegt de liefde.

(Erich Fried, vertaling Remco Campert)

Pepijn

Jonge man van één meter tachtig. Gespierd. En toch pas veertien jaar.

Wat zullen we je missen jongen. Je fratsen, je grappen. Je spelletjes, je gevoelige pianospel, je drang om buiten de gebaande paden te gaan. Je verlegenheid en fijngevoeligheid. Je slaperige ogen als je niet wakker te krijgen was. Je impulsiviteit. De kleren die je overal rond liet slingeren, de doos met veertig eieren die je liet vallen. Je intelligentie, je broederliefde.

We sluiten ook je foute beslissingen in de laatste maanden van je leven in ons hart. Net zoals je puberale overmoed, en je doofheid voor de wijsheid van je ouders. Van heel je hebben en houden zullen we blijven houden. Waar je ook bent. Waar wij ook zijn.

Pepijn Flint Folkert Remmers
28 februari 2006 – 16 januari 2021

Zoon van Gaston Remmers en Titia Bloemhof
Broer van Boris Remmers

Wil je ook na de begrafenis met ons bij Pepijn zijn?
Volg ons blog op www.WatsekeburtPepijn.nl